

Vlaamse Bonsaivereniging sinds 1977

Een geschiedenis

Inhoud

De aanloop naar 1977	3
Het begint voor ons in Nederland	3
België, Vlaanderen.....	3
1977.....	4
1978.....	4
1979.....	4
1980.....	5
1981.....	5
1982.....	5
1983.....	6
1984.....	6
1985.....	7
1986.....	7
1987.....	11
1988.....	11
1989.....	11
1990.....	12
1991.....	12
1992.....	12
1993.....	12
1994.....	12
1995.....	12
1996.....	13
1997.....	14
1998.....	14
1999.....	14
2000.....	14

2001..... 14

2002..... 14

2003..... 15

2004 -2005..... 15

2006..... 15

2007..... 16

2008..... 16

2009..... 16

2010..... 16

2011..... 16

2012..... 16

2013..... 17

2014..... 17

2015..... 17

2016..... 17

2017..... 17

2018..... 18

2019..... 18

2020..... 18

2021..... 18

2022..... 19

2023..... 19

2024..... 19

..... 20

..... 20

..... 21

..... 21

Tijdschriften..... 22

VBV en federaties..... 24

 Belgische federaties. 24

 European Bonsai Association 25

 WBFF, de wereldkoepel..... 25

TIJDLIJN..... 26

Evolutie ledenaantal..... 29

De aanloop naar 1977

Het begint voor ons in Nederland

De eerste bonsaiclub buiten Japan (Azië) werd in 1962 opgericht in de U.S.A. Californië. Enkele jaren later werden de eerste clubs opgericht in Groot-Brittannië. In Nederland was in die periode de firma Lodder actief, onder meer met de import van bonsai. Op de floriade van 1972 stelden ze tentoon en daar werd, met de steun van dhr. G. Lodder, de Nederlandse Bonsaivereniging opgericht. De NBV was de eerste op het Europese vasteland. De heer E. Mos was de eerste voorzitter. Al snel kwamen enkele Vlaamse belangstellenden op de activiteiten van de NBV af. Sommigen werden zelfs lid. Toen Han Donkel in 1975 voorzitter werd stelde hij aan enkelen onder hen voor om ook in Vlaanderen iets te beginnen onder de vleugels van de NBV.

België, Vlaanderen

In de jaren dertig van de twintigste eeuw was er in Lochristi een importeur die onder andere bonsai importeerde. Er was toen geen sprake van een club, zelfs niet van cursussen om de bomen te leren onderhouden.

In 1976 richtte een handelaar, 'Paint the city Green' de Belgische Bonsaivereniging op in nauwe samenwerking met de NBV. Dat initiatief bleek niet levensvatbaar.

De NBV nam opnieuw het initiatief en ze vonden Agnes Muylaert en Robert Windels bereid om een poging te doen voor de opstart van een Vlaamse club. Zij contacteerden de bij hen gekende Vlamingen die eerder interesse betoonden. De eerste informele vergadering vond plaats ten huize Muylaert in Aalst. Na nog een tweetal vergaderingen, met slechts vijf tot negen aanwezigen, werd besloten om in september 1977 effectief van start te gaan met een afdeling in Vlaanderen.

Bronnen:

'Kroniek 15 jaar VBV', van Chris Pollet.

De tijdschriften van de eerste 40 jaar.

Briefwisseling uit het archief.

1977

De Vlaamse Bonsaivereniging ging niet als dusdanig van start. Wel als afdeling Vlaanderen van de Nederlandse Bonsaivereniging. Op 24 september 1977 kwamen 13 liefhebbers samen ten huize Agnes Muylaert in Aalst. Zij besloten om een vereniging op te richten en uiteraard om regelmatig samen te komen. De Nederlandse Bonsaivereniging zou onze groep blijven ondersteunen en meer concreet zegde de toenmalige voorzitter Han Donkel toe om de eerste vergadering inhoudelijk te leiden. Vier mensen, Agnes Muylaert, Robert Windels, Bert Pauwels en Marc De Beule vormden een bestuur met Robert als voorzitter en Agnes als secretaris. Het thema van die allereerste vergadering was verpotten, een beetje vreemd als je weet dat het toen september was.

24 september 1977 is de oprichtingsdatum van de VBV als feitelijke vereniging.

De tweede vergadering ging door in Heusden bij Gent, thema bedraden. Dat eerste jaar, half jaar eigenlijk, sloot af met 17 leden. Het lidgeld bedroeg toen 400 frank.

1978

Er gingen 5 vergaderingen door, afwisselend in Heusden en Aalst. De eerste vergaderingen waren vooral technische aangelegenheden, telkens onder leiding van Han Donkel uit Nederland. Han bracht uit zijn eigen collectie iedere keer een bonsai mee voor de tombola. Het bestuur werd aangevuld met Reinhilde De Strycker. Het tweede bestaansjaar eindigde met 37 leden.

1979

De belangstelling nam snel toe. Toen bleek dat op de eerste vergadering dat jaar 50 mensen kwamen opdagen werd besloten om uit te kijken naar een grotere zaal. Na omzwervingen in Zwijnaarde en het cultureel centrum in Heusden werd gekozen voor de grote zaal van het Europahotel. Gelukkig maar, want naar de najaarsvergadering kwamen niet minder dan 110 belangstellenden.

In dat jaar hield de VBV haar allereerste tentoonstelling, 15, 16 en 17 juni in Schilde. In dat jaar werd er ook gestart met een uitleenbibliotheek. De meeste van de 29 werken waren Engelstalig, 'Bonsai, boom in pot' en 'Het Bonsaiboek' waren toen de enige boeken in het Nederlands. Het derde werkjaar eindigde met 97 leden. Omwille van die sterke groei en het feit dat de Nederlandse Bonsaivereniging, een vzw naar Nederlands model, niet de wettelijke verantwoordelijkheid voor afdeling Vlaanderen kon opnemen, besloten de vijf bestuursleden om een vzw op te richten onder de naam 'Vlaamse Bonsaivereniging vzw'. Dit gebeurde op een buitengewone algemene vergadering op 15 december 1979, de statuten verschenen in het staatsblad van 6 maart 1980 met nummer 2323/80. Het bestaande bestuur, Robert, Agnes, Bert, Marc en Reinhilde werd aangesteld als het nieuwe bestuur. Deze mensen zijn officieel de oprichters van de vereniging.

De officiële oprichtingsdatum van de VBV, als rechtspersoon dus, is 6 maart 1980.

De kersverse VBV koos een eigen logo. Dit werd gemaakt op basis van een *Juniperus chinensis* uit de collectie van Brooklyn Botanical garden. Dit logo is de basis van het huidige logo.

1980

De snelle ontwikkelingen zetten zich door. De vergaderingen in het Europahotel kenden een toenemende belangstelling. Alleen voor de verpotdag werd uitgeweken naar een serre in de buurt. In Gent werd de tweede tentoonstelling georganiseerd, wat weer nieuwe leden opleverde.

Dat vierde jaar bracht weer enkele nieuwigheden met zich mee. Bij Engelse en Britse uitgevers werden boeken aangekocht voor doorverkoop aan de leden. Zo konden de Vlaamse liefhebbers kennis maken met 'Bonsai Techniques I' van Jonh Naka. Het boek zou in de loop der jaren 675 keer over de toonbank gaan! Al snel werden ook potten, gereedschappen e.d. te koop aangeboden. In België waren er toen geen detailzaken die bonsai toebehoren aanboden. Vandaar deze service door de vereniging zelf. Tijdens de oktobervergadering organiseerde de VBV haar eerste keuring. Mevrouw Eras, NL, en Bruno Van Mol, NL, traden op als keurmeester. Toen was dat nog een wedstrijd, mét een prijs.

De VBV werd gevraagd om België te vertegenwoordigen bij de eerste contacten over het oprichten van een Europese federatie en een wereldkoepel. Die vergadering ging door in Heidelberg, Duitsland. Agnes Muylaert vertegenwoordigde ons.

Tenslotte organiseerde de VBV haar eerste uitstap. Bedoeling was om de kennis over bomen te verbeteren. De eerste bestemming was het arboretum van Kalmthout.

De vergaderingen in het Europahotel kenden steeds meer belangstelling, vaak tot 150 bezoekers. De programmatie kwam meer en meer in handen van de eigen leden af van gastsprekers die we van elders konden aantrekken.

1981

De vergaderingen bleven doorgaan in het Europahotel in Gent. De VBV organiseerde ook twee tentoonstellingen. Het bestuur kreeg in die periode ook een aantal nieuwe medewerkers. Onder hen Jean-Pierre Timmermans, Luc Goffings, Odon De Strooper, Leon Borré, Maurits De Clercq, Huub Behets, Chris Pollet en Willy van de Ginste. Deze mensen zouden later stuk voor stuk, bestuursfuncties opnemen in de VBV zelf of in de afdelingen die toen nog niet bestonden.

Eind 81 werd een studiegroep opgericht. De bedoeling was om mensen op te leiden die lezingen, demo's of workshops zouden kunnen verzorgen.

De bibliotheek telde toen al 102 titels. De vereniging telde 152 leden en het lidgeld bedroeg 500 fr.

1982

Robert Windels treedt af als voorzitter en Agnes Muylaert neemt over. Het bestuur wordt versterkt met nieuwe bestuursleden.

De vergaderingen blijven doorgaan in het Europahotel, daarnaast neemt de vereniging deel aan een toenemend aantal tentoonstellingen.

In maart halen we een eerste keer de pers. Er verschijnt een groot artikel in het gezinsblad De Bond. Dit resulteert onmiddellijk in nieuwe leden.

In april dat jaar werd in Heidelberg van start gegaan met de voorbereidingen om een Europese federatie op te richten. Zeven landen wilden aan de kar trekken. Marc De Beule werd gekozen om de oprichtingsactiviteiten voor te bereiden.

Het informeren van het steeds groter wordende aantal leden verliep tot dan toe via brieven. Het blad van de NBV nam geen praktische informatie op. Dat was lastig en duur. Daarom werd besloten om een viertal keren per jaar een infoblad uit te geven met daarin uitnodigingen, verslagen, het aanbod van de bonsaiwinkel en de boekenlijst. Omdat we konden uitgeven onder de vorm van een tijdschrift kwam dit goedkoper uit en verbeterde het contact met de leden.

Van dat jaar af werden leden van de VBV regelmatig gevraagd om lezingen te geven over bonsai. Heel vaak was dit op vraag van plantenverenigingen.

1983

Het vaste werkschema, vier vergaderingen, keuring, lezingen, bijeenkomsten van de studiegroep en deelname aan diverse tentoonstellingen werd aangehouden en kan rekenen op een ruime belangstelling.

De internationale contacten nemen toe. Regelmatig worden Agnes Muylaert en, in mindere mate, ook Marc De Beule gevraagd in het buitenland. In Frankrijk stonden onze leden mee aan de wieg van de eerste Franse club. Een delegatie met onder meer Chris Pollet nam deel aan de Britse conventie. Daar werd het licht op groen gezet om EBA effectief op te richten in 1984.

Een aantal leden namen deel aan een fotowedstrijd in Saitama, Japan. Twee inzendingen werden bekroond en opgenomen in het jaarboek.

De vereniging maakt een affiche aan om publiciteit te voeren.

Tot dan toe was het tijdschrift volledig in Nederlandse handen. Heel af en toe werden Vlaamse inzendingen opgenomen. Na overleg werd besloten om vanaf 1984 een gezamenlijk blad uit te geven met een Nederlands-Vlaamse redactie. Daartoe werd 'Stichting Bonsai in de Lage Landen' opgericht.

1984

Zelfde formule als vorig jaar. Maar ... het aantal leden blijft groeien en er is vraag naar meer 'lokale' activiteiten naast het algemene aanbod in Gent. Daarom werd besloten om per provincie een afdeling op te richten. In Limburg gebeurde dat op 12 mei, Marcellin Puissant was daar de eerste voorzitter. Nog datzelfde jaar volgden afdelingen in Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Een derde infobundel, over Azaleas, werd uitgegeven en het bundel over Pinus was aan een herdruk toe. Uit Frankrijk kwam het verzoek om deze bundels te vertalen. Dat leverde een grote extra inkomst op voor de VBV.

De eerste jaargang van het gezamenlijke tijdschrift is een feit. We gaven toen uit op A5 formaat en in z/w.

In Duitsland werd EBA officieel opgericht, Marc De Beule werd de eerste secretaris. Peter Brown uit de U.K. was voorzitter.

1985

De werkformule blijft behouden en vooral het aantal lezingen neemt toe. Op de algemene vergaderingen waren meestal rond de 150 à 200 mensen aanwezig.

De afdelingen floreren goed en het ledenaantal stijgt. Mede daartoe moet na amper één jaar de afdeling Oost-Vlaanderen gesplitst worden in afdeling Dender en afdeling De Leie.

Ondertussen zijn er in Wallonië en Brussel meerdere bonsaiclubs opgericht. Daarom wordt BBF, de Belgische Bonsai Federatie, opgericht met als eerste voorzitter Roger Van de Velde. De bedoeling is om België gezamenlijk te vertegenwoordigen bij EBA.

In Duitsland neemt Marc De Beule namens EBA deel aan een voorbereidende vergadering die moet leiden tot de oprichting van een wereldkoepel. Die oprichting zal trouwens pas in 1989 rond zijn.

We kunnen voor de eerste keer een grote internationale gast uitnodigen. William Valavanis, uitgever van Bonsai International, verzorgt twee demonstraties.

Dergelijke inspanningen waren mede mogelijk door sponsors, in het bijzonder de firma Imbo en de Honda Foundation die ons 50.000 fr schonk. Een heel bedrag in die tijd!

Op het eind van het jaar neemt Agnes afscheid als voorzitter. Ze zal wel actief blijven als redacteur.

Het jaar sluit af met 345 leden.

1986

Marc De Beule wordt gekozen tot nieuwe voorzitter.

Het jaar zal vooral in het teken staan van de viering van het tienjarig bestaan. Verder werd gekozen om de normale werking verder te zetten en om de afdelingen te versterken.

Op 20 september demonstreerde Marc Noelanders in Gent, voor de eerste keer buiten de afdeling Limburg. Later zou blijken dat dit het begin was van een zeer prachtige carrière.

De voorzitter werd door radio 1 van de toenmalige BRT uitgenodigd voor het praatprogramma 'het vermoeden'. Een betere publiciteit voor bonsai was nauwelijks mogelijk.

Een ruime delegatie vertegenwoordigde de VBV op het Europees congres in Valencia.

Na tien jaar telt de vereniging 392 leden, zes afdelingen en een keurgroep. Samen met Nederland wordt een tijdschrift uitgegeven. We zijn lid van de Belgische federatie en hebben een ruime contacten in het buitenland.



I Het eerste echte boek over bonsai. Er waren eerder al enkele folders verschenen. Dit boekje bracht slechts zeer beperkt informatie, vaak met stevige inhoudelijke vertaalfouten.



II Binnencover van het Nederlandse tijdschrift in 1977. Men spreekt nog van de Belgische afdeling.



III Op basis van deze foto werd het oorspronkelijke logo gemaakt. Een 'letterlijke' omzetting in een zwart wit tekening. De foto dateert uit de jaren zestig.



IV Demo over dood hout door Marc De Beule, het moet zo ongeveer 1982 geweest zijn.



V Agnes Muylaert-Luyckx, † 2022, krijgt terecht de titel 'moeder' van de Vlaamse Bonaivereniging.



VI Het bestuur in 1986: Marc De Beule, Chris Pollet, Agnes Muylaert, Jan Rasschaert, Leon Borré, †, Maurice De Clercq, †, René Van Tilt en Luc Goffings. Van het eerste bestuur zijn er in het archief geen foto's te vinden.

1987

Tien jaar Vlaamse Bonaivereniging, dé aanleiding voor de eerste grote manifestatie van de VBV. In Brugge ging een grote manifestatie door in het concertgebouw. Als buitenlandse gast mochten we Dan Barton verwelkomen. Verder zorgde elke provincie voor een demonstrator. Marc Noelanders verzorgde daar zijn eerste demo voor een internationaal publiek. Verder hadden we Frits Van der Cruif en Hotsumi Terakawa op het podium. De belangstelling was enorm, meer dan 3000 bezoekers voor de tentoonstelling en daarnaast twee dagen na elkaar een volle zaal, telkens 320 aanwezigen, voor de demo's. We brachten zelfs een catalogus uit, zwart/wit en daarvan werden er niet minder dan 1000 verkocht.

Binnen België ontstonden er aan aantal Waalse clubs. Zonder uitzondering gingen leden van de VBV demonstreren of workshops verzorgen om deze groepen op weg te zetten.

Her en der verzorgde de VBV haar eerste beginnerscursussen. Die resulteerden telkens in een reeks nieuwe leden. Er waren zeven afdelingen actief, Oost- en West-Vlaanderen kregen elk immers een tweede afdeling.

1988

Na een moeizame aanloop kwam de Belgische Bonaifederatie echt op gang. Ook hier had de VBV het voortouw genomen. Het zou nog tot 1988 duren voor de federatie formeel werd opgericht als vzw.

Ondertussen is het systeem van keuringen, toen nog met punten, ingeburgerd. In totaal werden er 258 bomen aangeboden. De internationale contacten nemen sterk toe, ook buiten Europa.

De algemene vergaderingen in Gent kennen nog altijd een zeer grote belangstelling, vaak met meer dan 200 aanwezigen. Het valt wel op de vergaderingen van de afdelingen steeds meer aantrok krijgen. In september werden VBV Waasland en in oktober VBV Dijle als achtste en negende afdeling opgericht.

1989

Het eerste wereldcongres gaat door in Omiya, Japan. Twee Belgen, René Van Tilt en Marc Noelanders, namen deel namens Europa. De keuringen nemen nog altijd toe in belangstelling, niet minder dan 350 bomen kregen een beoordeling.

In juni waren we te gast in de zoo in Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om de bonsai kunst verder te promoten.

Dit jaar startte ook de samenwerking met de nationale plantentuin. We werden gevraagd om de tentoonstelling Mos, Bonkei, Bonsai, een eeuwenoud geheim van de Japanse tuinier' uit te bouwen. Dit alles in het kader van Europalia Japan 89.

Er werd een fotogroep opgericht. Bij wijze van proef maakte die een reeks opnames in Antwerpen. Naderhand volden een reeks besprekingen om de resultaten te verbeteren.

Dit jaar leverde ons veel persberichten op, mede door de tentoonstelling in Meise. Als gevolg bleef het ledenaantal groeien.

1990

De VBV richt een bonsaischool op. Bedoeling is om beginnerscursussen en workshops te organiseren. De algemene vergaderingen in Gent focussen nu meer op internationale gasten. Daarnaast is er een belangrijks taak voor 'Bonsai service', een aparte vzw, die potten, gereedschappen, boeken en dergelijke verkoopt. Het commerciële aanbod in Vlaanderen was toen nog heel beperkt.

De afdeling VBV Demerland werd aangenomen. Demerland was eerder een zelfstandige club.

Alle afdelingen worden nu zelfstandige vzw's die een bijzondere relatie hebben met de VBV. Dit maakt de lokale werking een stuk eenvoudiger. Tegelijk werd de opdracht van de VBV en van de afdelingen duidelijk afgeleid.

Het totaal aantal activiteiten komt nu boven de 100 per jaar.

1991

Een heel gewoon jaar. Geen bijzondere initiatieven. De groei zet zich door en VBV De Kempen wordt opgericht als 11^{de} afdeling. Op het eind van het jaar telt de VBV 612 leden.

1992

De vereniging bestaat 15 jaar. Opnieuw kiest de VBV voor een viering in Brugge. Die kent nog een grotere belangstelling als die voor het tienjarig bestaan. Als 12^e afdeling wordt VBV Zoniën opgericht.

De aard van de activiteiten blijft stabiel, de belangstelling groeit nog. Het ledenaantal loopt op tot bijna 650.

1993

Zelfde evolutie als het vorige jaar. De focus ligt op het versterken van de afdelingen. Buiten de VBV zijn er nu een zestal grote en kleine bonsai clubs in Vlaanderen. Het Brusselse telt er drie en in Wallonië zijn er vijf aan de slag.

1994

In West-Vlaanderen ontstaat een derde afdeling, Zuid-West-Vlaanderen. De aandacht voor de centrale vergaderingen in Gent stagneert. Het bestuur gaat op zoek naar een andere formule.

1995

De VBV organiseert een reis naar Japan. Niet minder dan 36 mensen nemen deel. De leiding ligt bij Marc Noelanders, Marc De Beule is reisbegeleider.

Binnen de Belgische federatie besluit men om het EBA congres te organiseren in 1997. De VBV zal instaan voor de feitelijke uitvoering, dit moet een hoogtepunt worden in de viering 20 jaar VBV.

1996

Dit jaar staat volledig in het teken van de voorbereiding van het EBA-congres het jaar erna. De gewone activiteiten blijven lopen en het ledenaantal klimt naar bijna 700 leden. De belangstelling voor de algemene vergaderingen in Gent begint te dalen, dit ten voordele van de werking in de afdelingen.



VII Demo groepsbeplanting. Roger Van de Velde doet de demo met Agnes M als assistente.



VIII Boekje uitgegeven door de VBV en de NBV. Dertig boomsoorten kwamen aan bod. Werd ruim 3000 keer verkocht.



IX Catalogus van een tentoonstelling in Kortrijk. Een dergelijk boompje zou nu de cover niet meer halen.

1997

De vereniging bestaat 20 jaar. De VBV krijgt van de Belgische Bonsai Federatie de organisatie van het EBA-congres toegewezen. Die zal doorgaan in het Belfort van Brugge. Op het programma staan ondermeer demonstraties door Pius Notter, Salvatore Liporace, Marc Noelanders en Craig Coussins. We organiseren de nieuw bonsai talent contest, een wedstrijd op Europees niveau met 17 deelnemers. In de grote hal beneden presenteren we een tentoonstelling met een aantal buitenlandse inzendingen. In totaal komen er ongeveer 3000 bezoekers langs. Vooral de persaandacht rond het congres geeft een extra boost aan de vereniging en het ledenaantal gaat naar ruim 700 leden.

1998

De algemene vergaderingen gingen tot dan toe door in Gent. Door de groeiende rol van de afdelingen komen er steeds minder bezoekers naar de algemene vergaderingen. Een aantal afdelingen stellen zich trouwens in toenemende mate onafhankelijk op. Het bestuur besluit om de algemene vergaderingen niet langer centraal te organiseren. De afdelingen zullen om beurt een algemene vergadering organiseren. Ze krijgen daartoe een extra toelage om bijvoorbeeld demonstratoren uit te nodigen. Jan De Dobbeleer wordt de nieuwe voorzitter.

1999

Het bonsailandschap is erg aan het veranderen in Vlaanderen. Er gaan een aantal kleine bonsaizaken van start, sommige met een (semi)statuut van vereniging als extra. Daarnaast ontstaan er enkele volledig zelfstandige clubs. Twee afdelingen volgen die trend en scheuren zich af van de VBV. Voor de eerste keer daalt het ledenaantal.

2000

De afdelingen worden met de tijd zelfstandiger. De VBV zelf gaat zich meer en meer beperken tot een algemene dienstverlening voor de afdeling. Tegelijkertijd begint de belangstelling voor bonsai te dalen. Minder belangstelling en meer clubs. Gevolg, sommige clubs worden te klein om verder te bestaan. Bij de VBV houden twee afdelingen er mee op. Het ledenaantal blijft dalen.

2001

In Nederland is het ledenaantal met bijna één derde gedaald. Daarnaast groeit het succes van een commercieel bonsaitijdschrift. De NBV besluit om niet langer, samen met Vlaanderen, het tijdschrift uit te brengen. De VBV besluit om vanaf 2002 alleen door te gaan, maar dan, omwille van de veel lagere oplage, in zwart/wit.

2002

25 jaar VBV. De VBV besluit om promotie te voeren in Limburg en organiseert daarom daar de viering. Een bonsai weekend in Alden Biezen trekt veel bezoekers. Ook een groepje liefhebbers dat reeds samenkomt. Ze vormen een nieuwe afdeling. Mede hierdoor blijft het ledenaantal even stabiel. Het tijdschrift komt nog slechts twee keer uit per jaar. Daarnaast publiceert de VBV ook twee nieuwsbrieven ze kan produceren mits goedkope kopies.

2003

Huub Behets wordt de nieuwe voorzitter. Een drietal factoren zetten het bestuur aan om de statuten aan te passen. Er is vooreerst de nieuwe regelgeving over vzw's, het dalende ledenaantal en de toenemende zelfstandigheid van de afdelingen. Men wil vooral de rol van de afdelingen en die van de VBV duidelijk stellen. De leden zijn nu eigenlijk lid van zowel een afdeling als van de VBV. Er zijn nu ook garanties dat elke afdeling een stem heeft in het bestuur.

2004 -2005

Het ledenaantal blijft dalen en volgt daarmee de internationale trend. Als voorbeeld, de NBV in Nederland daalt met 75%. De afdelingen zelf, nu nog zeven, blijven voldoende succes te kennen om verder te bestaan. De focus van het verenigingsleven rond bonsai ligt duidelijk bij de lokale initiatieven.

2006

De VBV lanceert haar website. Dit blijkt aan te slaan en de communicatie met leden en belangstellenden neemt toe. Toeval of niet, de spectaculaire vrije val van het ledenaantal, blijkt af te remmen. Gelukkig maar, het ledenaantal zit nu onder de 300.



X Pius Notter geeft uitleg bij zijn demo tijdens het congres in Brugge



XI De VBV zette in die periode regelmatig tentoonstellingen op.

2007

De vereniging bestaat dertig jaar. Naar aanleiding daarvan organiseert men een speciale algemene vergadering in Jezus-Eik. Marc Noelanders verzorgt de hoofddemo. Daarnaast komen een aantal personen op het podium die in het verleden veel demo's verzorgden in de VBV en haar afdelingen. In datzelfde jaar organiseert de Belgische Federatie het EBA-congres, nu in Oostende. Verschillende afdelingen van de VBV werken mee en eentje mag zelfs een demonstratie verzorgen. Het is de tweede keer dan België het EBA-congres mag organiseren. Er gaat terug een reis naar Japan door, er zijn 24 deelnemers.

2008

Het ledenaantal daalt nog steeds, maar minder snel nu. Door de steeds lager wordende oplage komt de productie van het tijdschrift in de problemen. Er is zelfs sprake van om het tijdschrift af te schaffen. Het feit dat het binnenwerk in zwart-wit is, slaat niet direct aan.

2009

De situatie van 2008 zet zich door. Het ledenaantal blijft lichtjes dalen. Huub Behets vraagt om een opvolger te zoeken als voorzitter.

Inmiddels blijkt wel dat de VBV financieel zeer gezond is. Er is een vrij grote reserve die nog dateert van uit de periode '80 en '90, toen de VBV nog een winkel had (Bonsai Service vzw).

Sinds het EBA-congres is de Belgische federatie op non actief. Eind 2009 wordt besloten om de federatie stop te zetten.

2010

Marc De Beule wordt opnieuw voorzitter. Er wordt besloten om de financiële reserves te gebruiken om te investeren in diverse zaken. In de eerste plaats kiest men om terug een kleurentijdschrift uit te geven. Door de nieuwe druktechnieken zijn ook kleinere oplagen haalbaar geworden. In dit jaar wordt een nieuwe federatie opgericht, voor de derde keer al.

2011

Het tijdschrift komt vier keer per jaar in kleur uit. De leden ontvangen dit zeer positief. Inmiddels wordt er een strategisch plan opgemaakt voor de komende jaren. Er zal meer aandacht gaan naar de website, de zichtbaarheid van de afdelingen en een werking voor mensen die meer verdieping willen. Er wordt besloten om de bibliotheek af te bouwen. Alle tijdschriften worden geschonken aan de Plantentuin in Meise, de kijkboeken zullen van afdeling naar afdeling gaan en de resterende boeken worden geveild. In het najaar nemen we deel aan de week van het bos

2012

De vereniging bestaat 35 jaar. Voor de viering kunnen we de binnenplaats en enkele zalen van het kasteel gebruiken. Op zaterdag zijn er ook demo's en workshops. De nieuwe initiatieven komen langzaam op gang. De respons is nog laag en de vereniging kent haar laagste ledenaantal, 208 om precies te zijn. Dit komt mede door het feit dat afdeling Chowa uit de VBV stapt.

Een twintigtal deelnemers gaan mee op de derde reis naar Japan.

2013

De keuring wordt volledig herwerkt. De nadruk komt op de boombespreking te liggen. Er gaat een opleiding van start die uiteindelijk zal resulteren in een tiental nieuwe keurmeesters. In feite zijn het mentoren bij de bespreking van bonsai.

In Limburg wordt een nieuwe afdeling opgericht, Miyagi.

Voor het eerst stijgt het ledenaantal weer.

2014

Het aanbod voor mensen die een meer diepgaande vorming willen gaat van start. De cursus is meteen volzet. Diverse meesters uit binnen- en buitenland verzorgen cursUSDagen. De vereniging start ook met een werkgroep Shohin. Deze zal werken naast de afdelingen.

2015

Samen met Marc Noelanders start de vereniging de 'Flanders Bonsai Academy' op. Dit is een vierjarige cursus van drie weekends per jaar. Op 48 uur tijd is de cursus uitverkocht. Ondertussen werkt de VBV ook aan haar 'zichtbaarheid' met eenvormige spandoeken, beach flags en roll up's.

De VBV heeft een eigen pagina op Facebook. Het ledenaantal begint sterker te stijgen.

2016

Een tweede groep van de Flanders Bonsai Academy gaat van start. De VBV laat een volledig nieuwe site bouwen. De afdelingen hebben hier elk hun eigen pagina's die ze zelf kunnen beheren.

Er komt een nieuw logo op basis van de oorspronkelijk versie. Dit jaar komt een volledig herwerkte versie uit van de beginnerscursus 'Bonsai, de basis en meer'.

Negen mensen bezoeken de 90^{ste} editie van Kokufu, de meest prestigieuze bonsai tentoonstelling in Japan.

2017

De vereniging bestaat 40 jaar. Het tijdschrift krijgt vier extra bladzijden. Doorheen het jaar worden overal in Vlaanderen evenementen georganiseerd, vooral met de bedoeling om bonsai nog beter kenbaar te maken aan het grote publiek. De slotviering gaat door in de plantentuin in Meise.

Voor de derde keer organiseert België het Europees congres, ditmaal in aansluiting met de Noelanders Trophy. Heel wat van onze leden werken mee met de realisatie van het evenement.

Vijfde reis naar Japan, mede naar aanleiding van het wereldcongres in Saitama. Twintig deelnemers waaronder een twaalftal leden bezoeken dat congres.

De nieuwe aanpak slaat aan, het ledenaantal staat op 300.

2018

Eddy Paris wordt de nieuwe voorzitter. Na enkele maanden laat hij weten dat deze functie niet voor hem is. Hugo Thoen en Lieve Verhulst vormen het dagelijks bestuur en nemen samen het voorzitterschap waar.

Lente- en herfstvergadering gaan door in Antwerpen en Aalst.

2019

Het bestuur besluit om voor de resterende tijd om een nieuwe voorzitter aan te stellen. Eddy Dockx wordt verkozen.

Lente- en herfstvergadering gaan door in Oostende en Aarschot.

Het gedrukte tijdschrift blijkt de reserves van de VBV helemaal op te slopen. Doorgaan is geen optie. Men besluit om vanaf 2020 een digitaal tijdschrift uit te geven.

VBV Miyagi verlaat de VBV.

Bonsaiclub Hageland vraagt om als kandidaat afdeling opgenomen te worden.

2020

Corona en de lockdown leggen zowat alle activiteiten stil. De afdelingen proberen hun leden te ondersteunen via digitale weg.

De lentevergadering gaat niet door, de herfstvergadering in heel afgeslankte vorm.

Eddy Dockx neemt zijn functie als voorzitter niet langer op vanwege ziekte. Marc De Beule zal tot eind 2021 functioneren als waarnemend voorzitter.

Het bestuur besluit om enkele verreгаande hervormingen door te voeren. Het dagelijks bestuur krijgt opdracht om in 2021 alles uit te zoeken.

Tegelijk besluit men om een nieuwe site, eerder een digitaal platform, te bouwen.

Kandidaat afdeling 'Hageland' trekt zijn kandidatuur in.

2021

Vorbereiding van het nieuw organisatiemodel. De afdelingen heffen hun statuut als zelfstandige vzw op. Ze worden onderdeel van de Vlaams Bonaivereniging. Hun autonomie, ook financieel, wordt verankerd in nieuwe statuten.

De site krijgt een ledenmodule voor automatische ledenadministratie. Verder komt er een 'blog' als vervanger van het tijdschrift. Een soortengids en het archief vullen de kennisbank aan.

2022

De vereniging bestaat 45- jaar. Het bestuur besluit om geen manifestaties op te zetten. Alle energie zal gaan naar de reorganisatie van de vereniging, dit is zeker nodig na de corona periode. De nieuwe site zal een soort breed platform worden met veel meer dan alleen maar de basisgegevens over de club. De afdelingen krijgen eigen pagina's en er komt een ledenzone.

- De nieuwe werking met één bestuur, stuurgroepen en nieuwe statuten gaat van start.
- Marc De Beule wordt algemeen voorzitter
- De afdeling Demerland is opgeheven.
- Er worden contacten gelegd om twee nieuwe afdelingen op te richten, Dijle en Kalmthout. De twee groepen worden opgenomen als kandidaat afdeling.

2023

- In Kalmthout en Holsbeek starten twee kandidaat afdelingen op onder resp. de naam 'VBV Arbor Kalmthout' en 'VBV Dijle'.
- De ledenadministratie via de site loopt nu vrij vlot.
- Voor het eerst doen we een groepsaankoop van Bonsai Focus. Ruim 50 leden maken daar gebruik van.
- De werking van de werkgroep Shohin loopt stroef. De VBV zoekt samenwerking met BAB en de Mechelse Bonsaiclub.
- De werkgroep suiseki werkt nu volledig via een PB pagina. Samenkomst enkel naar aanleiding van een activiteit van de VBV.
- Er start een tweede groep op bij de Academie.
- Zesde reis naar Japan, met 24 deelnemers.
- Het ledenaantal herstelt zich na de corona periode

2024

- 'VBV Arbor Kalmthout' en 'VBV Dijle' worden met ingang van 1 jan 2025 aangenomen als effectieve afdeling.
- Besluit om vanaf 2025 terug een algemene tentoonstelling, over de zeven afdelingen heen, op te zetten.
- Het bestuur besluit om elk jaar in Gent een algemene tentoonstelling te organiseren over de afdelingen heen.
- Besluit om de werkgroep Shohin helemaal te hervormen.
- Het ledenaantal zit nu boven dat van voor de corona periode.



XII Opening viering 30 jarig bestaan in Overijse.



XIII 40-jarig bestaan, tentoonstelling op de binnenkoer kasteel van de nationale plantentuin in Meise.



XIV Enkele deelnemers aan de reis naar Japan in 2012. Tuin van Kana in Kinachi, Takamatsu.



XV Het organigram van de VBV in 2020



Figuur 16 Organigram VBV vanaf 2025. Eén vzw met autonome afdelingen

Tijdschriften

Wie goed kijkt zal merken dat het tijdschrift in 2022 aan zijn 49ste jaargang toe is. Onmogelijk als je weet dat de VBV nu 45 jaar bestaat. Of toch niet?

Een beetje uitleg.

In 1972 werd de Nederlandse Bonsaivereniging opgericht, een jaar later, 44 jaar geleden dus, begonnen ze met het uitgeven van een tijdschrift. Die nummering loopt nog altijd door.

De VBV nam in het begin gewoon het tijdschrift van Nederland over. Rond 1980 kwam er een (beperkt) gemengde redactie. Het tijdschrift zelf bleef 'eigendom' van de NBV. In die tijd ging het om een uitgave op A5-formaat, uiteraard volledig in zwart wit.

In 1994 was het gezamenlijk ledenaantal van de twee verenigingen opgelopen tot ruim 2000. Dat deed de toenmalige besturen, terecht, dromen.

Omdat de VBV een belangrijk aandeel had in het realiseren van het tijdschrift en goed was voor de afname van ruim 30% werd besloten om een 'Stichting naar Nederlands model' op te richten. Die zou de uitgaven van de twee verenigingen verzorgen. De stichting 'Bonsai in de Lage Landen' kreeg een gemengd bestuur en een gemengde redactie.

Omwille van de grootte van de oplage werd het financieel haalbaar om op A4 formaat uit te geven en volledig in kleur. De opmaak zou van 1995 af door een professioneel bureau verzorgd worden.

De stichting verzorgde in die periode ook nog andere uitgaven met 'Bonsai, 30 maal boom in 't zonnetje' als belangrijkste. Dit boekje werd op 3000 exemplaren uitgegeven.

Op een bepaald ogenblik slaagden we er zelfs in om zes nummers per jaar uit te geven

De eerste jaren gaf de VBV naast het tijdschrift ook nog 'Bonsai kroniek' uit. Een boekje met praktische informatie over de vereniging en haar activiteiten.

Begin de jaren 2000 kwam een internationaal tijdschrift, nu Bonsai Focus, ook in het Nederlands op de markt. De NBV besloot toen dat het niet langer zinvol was om een eigen tijdschrift uit te geven. In Vlaanderen wilden we wel doorgaan, maar ... De VBV werd alleen eigenaar van Stichting Bonsai in de Lage Landen. Die stichting werd opgeheven en het tijdschrift kwam direct onder de vleugels van de VBV. De veel lagere oplage, toen ongeveer 500, liet niet langer toe om volledig in kleur te werken en om de layout uit te besteden.

Er werd afgebouwd in stappen. Eerst verviel het aparte nieuwsblad en ging de oplage naar vier keer per jaar. Professioneel drukken werd vervangen door kopiëren in kleur (toen nog duur). Op een bepaald ogenblik werd zelfs overwogen om het blad helemaal af te schaffen. Gedurende vier jaar werd toen uitgegeven in zwart wit en met een kleurencover. In 2002 kwam het blad slecht twee keer uit met een nieuwsbief als extra.

De komst van de kleurenprint en goede software voor layout bracht een financieel haalbare oplossing. Vanaf 2010 verschijnt het blad vier keer per jaar helemaal in kleur. De layout ligt terug in professionele handen, de druk ook.

In 2019 werd om financiële redenen besloten om te stoppen met de op papier gedrukte tijdschriften. Kleurendruk en verzenden in een dergelijk kleine oplage was veel te duur geworden en slorpte alle reserves van de VBV op. Zelfs met een verdubbeling van het lidgeld was drukken niet langer haalbaar.

Vanaf 2020 verscheen het tijdschrift digitaal op een onderdeel van de site. Dit deel was enkel toegankelijk voor de leden. De leden onthaalden de nieuwe situatie goed. Ze kregen meer tekst met meer en betere foto's.

In 2022 start men op de nieuwe site in de vorm van een blog. De artikels krijgen een mooiere opmaak. Ze zitten nu per categorie en elk artikel krijgt 'tags' mee. Alle artikels blijven beschikbaar. Zo wordt de 'blog' een kennisbank die altijd toegankelijk is voor de leden.

2025 is de 52ste jaargang van het tijdschrift.

Daarmee is dit het langstlopende bonsai tijdschrift in Europa.

VBV en federaties

Belgische federaties.

België telt in 2021 een dertigtal bonsaiverenigingen. Begin jaren 80 gingen er stemmen op om een federatie op te starten, onder meer omdat er ook op Europees vlak een koepel in oprichting is. Deze koepel zal alleen met nationale organisaties, zeg maar 'federaties' samenwerken. Niet met individuele clubs dus. Bij de oprichting sluiten zowat alle Belgische clubs aan. Het doel is in hoofdzaak informatie uitwisselen en de internationale vertegenwoordiging. Roger Van De Velde, is de eerste voorzitter. De B.B.F, Belgische Bonsai Federatie, heeft geen eigen activiteiten, ze wil alleen maar een ontmoetingsplaats zijn voor de besturen van bonsaiclubs. Na een paar jaar komt daar een beetje verandering in. EBA organiseert de NTC, een wedstrijd voor nieuwe bonsai talenten. Elk land moet iemand selecteren door intern een wedstrijd te organiseren. Dat gaat in een soort beurtrol tussen de aangesloten clubs.

In 1996 stelt België zich kandidaat om het EBA congres te organiseren (belfort Brugge). Een lastige opgave omdat alleen de VBV wil organiseren én het financieel risico wil dragen. Uiteindelijk zal de VBV optreden als organisator optreden en kunnen alle andere clubs meewerken en bonsai tentoonstellen. De meeste clubs doen dat ook. Na Brugge (ook de viering 20 jaar VBV) sluiten een reeks Waalse clubs zich af. Het nieuwe bestuur besluit de handdoek in de ring te gooien en de federatie wordt opgeheven. Bijna onmiddellijk wordt een nieuwe federatie opgericht, Association of Belgian Bonsai Clubs. Ongeveer drie kwart van de Belgische Clubs sluiten aan. De afdelingen van de VBV sluiten elk apart aan. Ander belangrijk verschil, de federatie zal jaarlijks een tweedaags evenement organiseren. Tentoonstelling, demonstraties en workshops, handelaren. Frieda Joris is voorzitter. De formule loopt in het begin vrij goed, maar door de opkomst van andere grote evenementen gaat de belangstelling achteruit. In deze periode wijzigt de houding tegenover de commerciële sector. Voorheen waren clubs (en andere bonsaiorganisaties) die een commercieel karakter hadden volledig uitgesloten. Soms een zeer moeilijke oefening. De regel was, wie een btw-nummer had kon niet aansluiten. Lastig, er was hoe dan ook een grijze zone. Er werd dus een nieuwe regel ingevoerd. Alle organisaties die bonsai als voorwerp hadden als reden van hun bestaan én die educatieve activiteiten aanboden (lezingen, cursussen, workshops, demo's) konden voortaan lid worden. Dit bracht wel wat teweeg. Er konden meer leden aansluiten en op het vlak van sponsoring werd er wat meer mogelijk. Deze situatie maakte het mogelijk dat in 2008 de federatie zelf het EBA-congres zou organiseren (Oostende). In die periode telde de federatie 12 tot 15 leden. In 2009 werd de ABBC zonder directe reden opgeheven.

Drie maanden later werd een nieuwe federatie opgericht, F.B.B.C., federation of Belgian Bonsai Clubs. De nieuwe koepel heeft precies dezelfde doelstellingen als de vorige. Momenteel telt die 14 aangesloten clubs. Verschil is wel dat men er vooral een netwerkplatform van wil maken. Hét instrument daarvoor is de site. De federatie organiseert zelf geen evenementen. De jaarlijkse selectie voor NTC gaat door naar aanleiding van een evenement van een aangesloten club. Thierry Quichon was de eerste voorzitter, nu is dat Christian Vos. In 2016 werd aan België gevraagd om voor de derde keer het bonsaicongres te organiseren. Zelf is de federatie niet sterk genoeg om dat te doen. BAB, organisator van de Noelanders Trophy, heeft de organisatie op zich genomen en koppelde het EBA-congres aan zijn Trophy (Limburghal, Genk).

Federaties worden ervaren als een noodzakelijk kwaad. Enerzijds wil iedereen een koepel, anderzijds is de eigen autonomie heilig. Het is en blijft een moeilijke evenwichtsoefening.

In 2024 blijven er nog slechts 4 clubs over in de federatie. De werking bestaat enkel uit het organiseren van de NTC en deelname aan de Europese finale (EBA). De vier clubs besluiten om de vzw te ontbinden en verder te werken, met zeer beperkte doelstelling, als feitelijke vereniging. BAB en VBV nemen daarin, voorlopig, het voortouw.

European Bonsai Association

België speelde in de Europese koepel een belangrijke rol. Het was Paul Lesniewicz, voorzitter van de Duitse club en bonsaihandelaar (Heidelberg), die in 1981 vertegenwoordigers van Europese clubs samenbracht. Er was toen nog geen sprake van landelijke federaties. Marc De Beule kreeg toen de opdracht om de oprichtingswerkzaamheden te coördineren. In 1983 werd EBA officieel opgericht in de vorm van een internationale stichting naar Nederlands model. Peter Brown werd de eerste voorzitter, Marc De Beule de eerste secretaris. Sindsdien heeft België onafgebroken iemand in het bestuur gehad. René Van Tilt was ongeveer 20 jaar bezieler en secretaris van EBA. Later kwam Marc Noelanders in het bestuur. Momenteel (2022) is Marc N. voorzitter van EBA. België organiseerde drie keer het congres. Momenteel zijn er 19 leden en lopen er contacten met nog een vijftal andere landen.

WBFF, de wereldkoepel

De 'World Bonsai Friendship Federation' is er gekomen op initiatief van de Nippon Bonsai Association (Nippon Bonsai Kai). Het is een organisatie die zowel amateurs als professionals wil verenigen. Het commerciële aspect speelt dus ook sterk mee. Er bestaan zeven zones die aangesloten zijn. Voor Europa is dat EBA. Andere zones zijn Japan, China, N-Amerika, Z_Amerika, Afrika, Oceanië, en wat overblijft van Azië. De twee grootste bonsai naties hebben dus hun vaste plaats. Het zijn dan ook de 'moeder-landen' van Bonsai.

Een belangrijke vergadering bij de voorbereiding van de oprichting vond plaats in Heidelberg. Men wilde meer weten over de wettelijke vorm die EBA aangenomen had. Daar speelde België een kleine rol via Marc De Beule, die de rechtsvorm van EBA mocht toelichten. Saburo Kato was namens Japan aanwezig. De WBFF organiseert om de vier jaar een wereldcongres. Het eerste ging door in Omiya, Japan. In Europa organiseerde Duitsland in München. In 2017 ging het congres door in Saitama. Het volgende gaat naar Australië en zal vanwege Corona digitaal doorgaan.

TIJDLIJN

1977	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichting afdeling Vlaanderen van de NBV - Robert Windels voorzitter
1978	
1979	<ul style="list-style-type: none"> - De VBV werkt als feitelijke vereniging, autonoom van de NBV
1980	<ul style="list-style-type: none"> - Omvorming tot vzw - Eerste internationale contacten
1981	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichting studiegroep
1982	<ul style="list-style-type: none"> - Agnes Muylaert voorzitter - Uitbreiding studiegroep - Eigen mededelingenblad 'Het Koeriertje' - Publicatie brochures 'Zelkova' en 'Pinus'
1983	<ul style="list-style-type: none"> - Medeoprichter EBA - Publicatie brochure 'Azalea'
1984	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichting afdelingen Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen - Oprichting 'Stichting Bonsai in de Lage Landen' - Medeoprichter BBF, eerste Belgische federatie
1985	<ul style="list-style-type: none"> - Splitsing afdeling Oost-Vlaanderen in De Leie en Dender - Oprichting keuringsgroep - Oprichting Bonsai Service vzw
1986	<ul style="list-style-type: none"> - Marc De Beule voorzitter - Eerste keuring door eigen keurmeesters. - Medewerking bonsai tentoonstelling Nationale plantentuin, Meise
1987	<ul style="list-style-type: none"> - Viering tien jaar VBV in Brugge - Splitsing afdeling West-Vlaanderen in Brugge-Kust en ZW-Vlaanderen
1988	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichting bonsaischool - Oprichting Fotogroep
1989	<ul style="list-style-type: none"> - Splitsing afdeling Antwerpen in Antwerpen en Dijle - Splitsing afdeling Dender in Dender en Waasland
1990	<ul style="list-style-type: none"> - Opheffing BBF - Oprichting ABBC (nieuwe federatie)
1991	<ul style="list-style-type: none"> - Alle afdelingen worden zelfstandige vzw's - Oprichting vzw Demerland
1992	<ul style="list-style-type: none"> - Oprichting afdeling Zoniën - 15-jarig bestaan, Belfort Brugge
1993	
1994	<ul style="list-style-type: none"> - Erwin Verheyen voorzitter
1995	<ul style="list-style-type: none"> - Reis Japan met 36 deelnemers
1996	<ul style="list-style-type: none"> - Marc De Beule voorzitter
1997	<ul style="list-style-type: none"> - 20 jarig bestaan - Organisatie EBA congres in Brugge
1998	<ul style="list-style-type: none"> - Jan De Dobbeleer voorzitter - Algemene vergaderingen niet langer centraal in Gent
1999	<ul style="list-style-type: none"> - Twee afdelingen worden volledig zelfstandig.
2000	<ul style="list-style-type: none"> - Twee afdelingen houden op te bestaan
2001	
2002	<ul style="list-style-type: none"> - Stopzetting 'Bonsai in de Lage Landen'

	- De VBV geeft autonoom het tijdschrift uit
2003	- Huub Behets voorzitter
2004	
2005	
2006	- Lancering website
2007	- 30 jarig bestaan, 'De Bosuil', Jezus-Eik - Reis Japan
2008	
2009	- Opheffing ABBC (Belgische federatie)
2010	- Marc De Beule voorzitter - Oprichting FBBC (nieuwe Belgische federatie)
2011	- Het tijdschrift verschijnt terug volledig in kleur - De VBV wordt een koepelorganisatie met enkel de afdelingen als lid.
2012	- 35-jarig bestaan, nationale plantentuin, Meise - Reis Japan
2013	- Keuring wordt 'boombespreking'
2014	- 12 nieuwe keurmeesters krijgen hun attest
2015	- Start cursussen voor gevorderden - Start werkgroep Shohin
2016	- Reis Japan - Publicatie 'Bonsai, de basis en meer' - Lancering nieuwe website - Reis Japan, Kokufu
2017	- 40-jarig bestaan, 7 evenementen - Reis Japan met bezoek wereldcongres in Saitama
2018	- Eddy Paris voorzitter. Deze stapt op na zes maanden. Lieve Verhulst en Hugo Thoen, overgebleven leden van het dagelijks bestuur, nemen samen het voorzitterschap waar.
2019	- Eddy Dockx wordt voorzitter - Oprichting werkgroep Suiseki - Afdeling Miyagi verlaat de VBV - Een nieuwe afdeling 'Hageland' wil op proef toetreden tot de VBV
2020	- Corona leegt vanaf eind maart zowat alle activiteiten stil - In oktober beslist het bestuur om de vereniging te hervormen tegen 01/01/2022 - Eddy Dockx laat zich als voorzitter vervangen (tot 31/12/2021) door Marc De Beule. - Oprichting digitale redactie voor de site en het tijdschrift.
2021	- Corona maakt alleen een beperkt aanbod aan activiteiten mogelijk. - Kandidaat afdeling Hageland besluit om zelfstandig groepje verder te doen omdat ze niet echt groeien. - Er is een toenemende digitale ondersteuning. - Bouw van een totaal nieuwe site met het tijdschrift in blog vorm. - Afronden van de hervorming. Alle vzw's worden opgeslorpt door de VBV. - De algemene vergadering (herfst) in Sint-Niklaas kon normaal doorgaan. De lentevergadering in Deinze ging door in afgeslankte versie.
2022	- 45- jarig bestaan. Geen manifestaties, wel nieuwe site, de derde al. - De nieuwe werking met een bestuur, stuurgroepen en nieuwe statuten gaat van start. - De nieuwe site met het tijdschrift in blogvorm komt online - Marc De Beule wordt algemeen voorzitter

	<ul style="list-style-type: none"> - Demerland kan geen stuurgroep samenstellen en staat op non-actief. - Start automatisch ledenbeheer. - Mogelijke oprichting van twee nieuwe afdelingen, 'Dijle' en 'Kalmthout'.
2023	<ul style="list-style-type: none"> - In Kalmthout en Holsbeek starten twee kandidaat afdelingen op onder resp. de naam 'VBV Arbor Kalmthout' en 'VBV Dijle'. - Voor het eerst doen we een groepsaankoop van Bonsai Focus. Ruim 50 leden maken daar gebruik van. - De werking van de werkgroep Shohin loopt stroef. - De werkgroep suiseki werkt nu volledig via een PB pagina. - Zesde reis naar Japan, met 24 deelnemers.
2024	<ul style="list-style-type: none"> - 'VBV Arbor Kalmthout' en 'VBV Dijle' worden met ingang van 1 jan 2025 aangenomen als effectieve afdeling. - Besluit om vanaf 2025 terug een algemene tentoonstelling op te zetten. - Besluit om de werkgroep Shohin helemaal te hervormen.
2025	<ul style="list-style-type: none"> -

Evolutie ledenaantal

